



# MARANATHAKERK

Giessenburg

PKN gemeente



## **NB zondag 15 mei 2022**

Vandaag zondag 15 mei gaat Ds. J. Kaai uit Giessenburg voor. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam.

Er is jeugdkerk voor de jeugd van 12 tot 16 jaar en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.

**Volgende week zondag 22 mei** gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor en in de avonddienst Mw. M. Vermaas en zal muzikale medewerking worden verleend door de band Think Twice.

## **Collecte 15 mei 2022**

De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie. Deze week collecteren we voor Stichting Projecthulp Sri Lanka van Gerrit en Marian Muis. Door Covid heeft Gerrit al lange tijd de projecten niet meer kunnen bezoeken, maar het is wel de bedoeling dat de vele projecten in Sri-Lanka "gewoon" doorgaan. Naast alle lopende projecten die zij ondersteunen is er op dit moment extra geld nodig voor specifieke zorg voor twee families. Zo wordt ervoor gezorgd dat Freddy iedere week naar het ziekenhuis kan voor een nierdialyse en wordt zijn gezin zo goed mogelijk ondersteunt nu Freddy ook nog 2 keer een infarct heeft gehad. Daarnaast is er extra zorg voor het gezin van Kennedy met 3 jonge kinderen, die hulp is extra hard nodig hebben nu afgelopen januari hun vrouw en moeder is overleden. De Diaconie vraagt uw bijdrage om dit mogelijk te maken en bevelen deze collecte van harte bij u aan. Meer informatie is te vinden via deze link: [stichtingprojecthulpsrilanka](http://stichtingprojecthulpsrilanka.nl)

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

## **Bloemen**

De bloemen gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar br. Doede vd Brugge  
De bloemen worden weggebracht door Anneke en Ben Vonk.

## **Snoepgroet**

De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Puck van Harten.

## **Geloofskracht**

Een aantal jaar geleden viel ik in voor een collega die een paar maanden uit de roulatie was geraakt. Zij werkte in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Op donderdagmorgen zat ik met een groep oudere mensen op een gesloten afdeling en hadden we een geloofskring. We spraken over Bijbelverhalen, maar ook over de zaken van alledag. Aline zou dat weekend naar haar zus gaan en er logeren. Erik had een hond, maar die was dood gegaan. Het waren wekelijks herhalende verhalen, maar dat gaf niet. We beleefden ze telkens opnieuw. Soms lukte het om Jezus te koppelen, soms bleef de actualiteit ver weg van het Bijbelverhaal dat we die dag gingen lezen. Tot die week voor Hemelvaartsdag. Ik vertelde over Jezus die naar God ging, naar zijn Vader. Ze vonden het maar vreemd. Beste vrienden laten elkaar niet in de steek. Het was gemeen. Hoe kon Jezus dat nou doen? Ze snaptten het eigenlijk niet. Erik dacht dat Jezus misschien toch wel dood was gegaan, want zijn hond was ook naar de hemel, dus de kans dat Jezus dood was, was best wel groot. "Als je klaar bent met je opdracht, ga je toch ook niet dood?" Zo sputterde een wat slimmere man.

“Nee”, zei Aline; “klaar is klaar en morgen weer opnieuw beginnen! Morgen ga ik naar mijn zus. Ik maak haar blij, zegt zij!”

Is dat Hemelvaart en Pinksteren in een notendop? Morgen opnieuw beginnen met anderen gelukkig maken? Iedere dag opnieuw je medemens verblijden met jouw aanwezigheid? Deze mensen deden zo oprecht wat ze werd gezegd te doen en ze voelden zo puur hoe ze goed konden zijn dat ze het wellicht wel beter begrepen hadden dan ik. Want vraagt Jezus niet ons grootste vertrouwen in het goede juist op deze momenten? Hij is niet gemeen als Hij ons achterlaat met Hemelvaart; Hij weet juist dat wij het aankunnen. Al het moois wat zijn Vader heeft beloofd, brengt Jezus ons onder handbereik. Juist door van ons weg te gaan. We zongen een liedje, klaptten in onze handen en de ochtend was om. Klaar is klaar en morgen opnieuw beginnen. Dingen doen waar je medemens blij van wordt.  
Yvette Pors

### **Oekraïense gastgezinnen in De Stigt**

Graag houden we u op de hoogte van de activiteiten voor en met onze Oekraïense gastgezinnen. Vorige week zaterdag zijn ze met een aantal Oekraïense families met de bus naar het Dolfinarium geweest, dat hebben ze geweldig gevonden! Dit was door de Stichting Kinderhulp Oekraïne georganiseerd. De kinderen zijn na de meivakantie weer naar school gegaan; Tima en Ilya van 12 naar Gorinchem en Danik van 8 naar De Hoeksteen. Fietsen blijkt nog wel spannend te zijn. Vanaf aanstaande week gaan ze met de bus. Op 21 mei hebben ze fiets- en verkeersles en hopen we dat fietsen beter gaat. Zaterdag jl zijn ze met zwemles gestart. De kosten van de zwemlessen voor de 5 kinderen hebben we als gift gekregen, dat is geweldig en zeer op prijs gesteld. De twee oudste jongens (Wowa en Pasha) en de vader (Sergei) gaan vanaf aanstaande week werken bij De Landsinghof (AVRES). Voor Tanya zijn we nog bezig om voor haar dagbesteding te vinden. De beide moeders hebben inmiddels op de fiets de weg gevonden naar Hardinxveld-Giessendam.

Met veel hulp vanuit onze kerkelijke gemeente, de Hervormde broeders en zusters en andere dorpsgenoten kunnen we de hulp goed voor elkaar krijgen. Dank u wel daarvoor! Het doel is dat ze steeds meer zelfstandig worden. We blijven ze natuurlijk helpen, daar waar ze dat nodig hebben. Heeft u vragen of ideeën, we horen ze graag! Het mailadres is:

[oekraine.maranathakerk@gmail.com](mailto:oekraine.maranathakerk@gmail.com)

Hartelijke groet, Leonie, Arda, Arie, Johan, Leo en Mireille

### **Data ter herinnering**

15 mei	Jeugdkerk
21 mei	'Women walk for Women'
22 mei	18.30 Themadienst 'duurzaamheid' m.m.v. gospelband ThinkTwice, voorganger mw. Vermaas van Stichting Micha
11 juni	EO-Jongerendag
19 juni	Openluchtdienst 10.00 uur